

training en coaching vanuit het hart
ik help je graag met je uitdaging...

***...hoe het anders te doen,
zodat je wat anders krijgt.***



Muriel Venus
Hollandse Toren 31
3511 BN Utrecht



vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er één
die jij te gaan hebt.
die ene is van jou. die ene slechts.
en of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
de keuze is dus niet de weg,
want die koos jou.
de keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
[Hans Stolp, naar Dag Hammarskjöld]



www.VenusConstellations.nl
info@VenusConstellations.nl



persoonlijke ontwikkeling



als je doet wat je altijd deed,

krijg je wat je altijd kreeg...



Venus Constellations

Ik nodig je uit om samen te kijken en ervaren wat je nu doet. Aan de hand daarvan onderzoeken we hoe je anders zou kunnen doen, opdat je een andere reactie krijgt.

Wat ik hiervoor gebruik is

- empathie
- logisch en analytisch denken
- transactionele analyse (ta)
- neurolinguïstisch programmeren (nlp)
- systemisch werk
- lichaamswerk
- integral eye movement therapy (iemt)

Het is iedere keer weer dapper om daar te kijken waar het moeilijk is. En juist daar vind je de grootste winst. Wil jij de cirkel uit en opnieuw beginnen?

Een vrijblijvende kennismakingsgesprek is gratis, aansluitend is mogelijkheid tot een korte sessie voor € 25,- .
De volgende sessies zijn € 70,- voor een uur.

*... als je blijft overkomen,
wat je altijd overkomen is*

en ...

wat als je daar niet meer blij mee bent?

wat als je de volgende stap wilt doen?

wat als je je steeds onzeker voelt?

wat als je moeite hebt met nee zeggen?

wat als ze over je grenzen lopen?

wat als je steeds buiten de groep valt?

wat als je boodschap niet begrepen wordt?

wat als je manager je niet begrijpt?

wat als je het nooit goed doet?

wat als je gewoon meer wilt leren?

wat als je zó niet verder wilt doorgaan?

en je hebt geen idee hoe nu verder?

*als je doet wat je altijd deed,
krijg je wat je altijd kreeg*

*als ik blijf kijken
zoals ik altijd heb gekeken
blijf ik denken
zoals ik altijd dacht*

*als ik blijf denken
zoals ik altijd heb gedacht
blijf ik geloven
wat ik altijd heb geloofd*

*als ik blijf geloven
wat ik altijd heb geloofd
blijf ik doen
zoals ik altijd heb gedaan*

*als ik blijf doen
zoals ik altijd heb gedaan
blijft mij overkomen
wat mij altijd overkomt*

*maar als ik mijn ogen sluit
en goed kijk naar binnen
dan kom ik deze cirkel uit
en kan ik steeds opnieuw beginnen*

(geïnspireerd op een quote van Einstein)